

Inhoudsopgave

	Pagina
Kerstwens	1
Synodale proces	1 - 2
Vlaamse zegen voor homorelaties	2
Ophef	2 - 3
Ad Limina	3
Graalbokaal Award	4
Hardvochtig	4
Nieuwsberichten	4 - 5
Twitter	5
Steun ons en help mee	5

Kerstwens

Almachtige Heer,
bescherm ons tegen het kwaad en de verstoting.
Bedeel ons Uw wijsheid toe.
Help ons te verbinden en te volharden.
Laat onze idealen en wensen werkelijkheid worden.
Er zal dan geen uitsluiting en afkeer meer zijn, maar omarming, respect en begrip.
Versterk een ieder van ons die het kwaad uitschakelt en de naastenliefde laat overwinnen.
Wij vragen U, Almachtige Heer, dat U niet langer zal toestaan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. Dat ieder mens gelijkwaardig wordt beoordeeld en behandeld.
Geef hen die dat nodig hebben inzicht en kracht. Amen.

Synodale proces



De grote hoeveelheid reacties die wij eerder dit jaar hebben ontvangen heeft ons niet alleen verrast maar ook blij gemaakt. Het heeft ons in staat gesteld een afgewogen en onderbouwd advies aan de Bisschoppenconferentie aan te bieden. Ook hebben wij het op uitnodiging van het Generale Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome, rechtstreeks bij hen kunnen aanbieden.

Wij zijn verheugd dat meerdere door ons aangereikte verbeterpunten rechtstreeks zijn terug te vinden in zowel de nationale als de internationale rapportage.

Hopelijk kunnen spoedig vervolgstappen gezet worden voor de transformatie van een exclusieve RK kerk naar een inclusieve RK kerk.

Wij kijken er naar uit om een verdere bijdragen te leveren aan de implementatie van de verdeelpunten voortkomende uit het Synodale proces.

Onze Synodale input 'Samen bruggen bouwen' vindt u [hier](#).

Vlaamse zegen voor homorelaties

In september jl. werd bekend dat de bisschoppen van Vlaanderen een aanspreekpunt 'Homoseksualiteit & geloof' hebben opgericht en een voorbeeldliturgie voor de kerkelijke zegening van homostellen hebben gepubliceerd. Hiermee gaan ze lijnrecht in tegen het Vaticaan, dat het zegenen van homoseksuele relaties verbiedt.

De Vlaamse bisschoppen schrijven zich "gesteund" te voelen door wat paus Franciscus schreef in het document *De vreugde van de liefde* over pastorale zorg. Hierin stelde de paus dat elk mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, respectvol behandeld moet worden.

De bisschoppen schrijven dat het homostellen pijn doet als ze het gevoel krijgen er niet bij te horen, en dat ze met deze toenadering duidelijkheid en respect willen tonen. Daarnaast zeggen zij toe dat ze "hun pastorale betrokkenheid op homoseksuele personen en paren structureel willen verankeren."

"Veel homostellen hebben de Vlaamse Kerk gevraagd om een gebedsmoment, om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen." De Belgische bisschoppen bieden hiervoor een voorbeeldliturgie, maar geven ook aan dat het verschil met een 'sacramenteel huwelijk' duidelijk moet blijven, doelend op het traditionele huwelijk tussen man en vrouw.

Ophef

In oktober presenteerde Kardinaal Eijk zijn boek *'de band van de liefde'*. Op een zeer expliciete wijze beschrijft hij hierin wat in de seksuele liefde tussen mensen wel mag en wat vooral niet. In het boek wekt Eijk de indruk dat hij precies weet hoe 'het' moet en dat seks enkel en alleen is bedoeld om kinderen te verwekken. En al het andere? Niet toegestaan. En homoseksualiteit is al helemaal een zonde.

De verschillende recensies waren niet mals:

- *“Een kil, klinisch boek van kardinaal Eijk over seksualiteit – en dan het woord ‘liefde’ in de titel opnemen” (Dagblad Trouw).*
- *“feitelijk is het vooral een plastisch beschreven werkboek over de vraag naar het waarom, waar en wanneer van sperma.” (Nederlands Dagblad).*
- *“Afschrikkend is het daarom dat een kardinaal een boek schrijft waarin discriminatie van homoseksuele docenten wordt gerechtvaardigd, met een beroep op het algemeen welzijn.” (www.nieuwwij.nl).*

Mede door de ophef die na de publicatie ontstond, werd op het allerlaatste moment door Kardinaal Eijk besloten een publieke presentatie te annuleren.

Ad Limina

In november jl. werden de bisschoppen van Nederland, Duitsland en België ontvangen in Rome. Daar gaven ze de paus en de Romeinse curie verslag hoe de kerk in hun land er voor staat. Het vooraf ingestuurde Nederlandse rapport bleek grotendeels een licht bijgewerkte kopie van het rapport uit 2013 te zijn. Het rapport is verre van rooskleurig. Het gaf volgens ‘Vaticaan watchers’ aan dat de Nederlandse bisschoppen weinig tot geen initiatief hebben getoond en dat er in de voorbij 10 jaar weinig wezenlijks is gebeurd. Aan het Nederlandse bezoek werd door de media weinig tot geen aandacht besteed.

Anders was dit in Duitsland en België. De Duitse bisschoppenconferentie had als uitkomst van het Duitse synodale pad de leerstellingen van de katholieke kerk over homoseksualiteit, vrouwelijke wijding en de rol van geestelijken en leken in de kerk ter discussie gesteld. Het nam een aantal resoluties aan, maar stuitte op verzet van Rome toen het Vaticaan probeerde de Duitse bisschoppen in toom te houden. In zijn toespraak tot de Vaticaanse curie zei bisschop Bätzing (voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie) dat hij "verbaasd" was dat sommigen binnen de Vaticaanse afdelingen de noodzaak van vernieuwing in de praktijk en leer van de kerk nog steeds niet erkennen. Hij wees op het klerikalisme, opgevat als “het gebruik van macht en de uitbuiting van afhankelijkheid” van de gelovigen, als de belangrijkste boosdoener voor de crisis rond seksueel misbruik. Hij noemde de kwestie van de rol van de vrouw in de kerk “de beslissende vraag voor de toekomst”. Ook in België werd met belangstelling uitgekeken naar het Vaticaanse bezoek van de bisschoppen. De belangstelling ging met name uit hoe het Vaticaan zou reageren op de eerder dit jaar door de Belgische bisschoppen geïntroduceerde zegenbede voor homoseksuele stellen. Kardinaal de Kesel voelde zich gehoord in Rome: ‘Wij richten ons op gelovige homoseksuelen die proberen een leven te leiden dat voor hen mogelijk is. Die een partner hebben gevonden met wie ze het leven kunnen delen. Je moet realistisch zijn: het celibaat is een charisma, een gave die niet voor iedereen is weggelegd. Dat heb ik hier in Rome uitgelegd’, aldus de Belgische Aartsbisschop.

Graalbokaal Award

In het voorjaar 2023 zal de eerste [Graalbokaal Award](#) worden uitgereikt. Deze door de Stichting RK homo-emancipatie in het leven geroepen prijs komt toe aan degene die zich moeite heeft getroost en zich inspant of zich ingespannen heeft het taboe op het bespreekbaar maken van seksualiteit, met name van homoseksualiteit, in de RK kerk te doorbreken en/of het publiekelijk aanvechten van het nog steeds officiële standpunt van de RK kerk dat homoseksualiteit intrinsiek ongeordend is en de beleving ervan ongeoorloofd en dus zondig. Op onze eerdere oproepen hebben wij verschillende nominaties mogen ontvangen, waarvoor dank.

Hardvochtig

Uit het parochieblad van de H. Corneliuskerk te Limmen:

Pastor Jan Veldt

Het was gebruikelijk in onze kerk dat het nieuwe jaar op 1 januari wordt ingeluid met een eucharistieviering waarin pastor Jan Veldt voorgaat. Helaas kon dit in 2021 en 2022 vanwege de Coronapandemie niet doorgaan. In 2023 wilden wij deze traditie weer graag in ere herstellen. Helaas heeft Bisschop Hendriks hier een verbod over uitgevaardigd. De inzet van Pastor Veldt voor gelijke rechten en homo-emancipatie in de RK kerk is hier de reden van. Treurig maar waar. Niet alleen in Qatar maar ook in de RK kerk moet nog veel werk verzet worden voor een gelijke behandeling en acceptatie van ieder individu.

Wellicht zijn de meest passende woorden hierbij de woorden die premier Rutte maandag 19 december jl. sprak: *“En hoe omvat je met woorden zoveel onrecht, zoveel pijn? Elke poging daartoe zal altijd onvolkomen zijn en nieuwe vragen en discussies oproepen. Met emoties die daarbij horen. Het is vaak ook lelijk, pijnlijk en zelfs ronduit beschamend.”*

Nieuwsberichten

Regelmatig plaatsen wij in de nieuwsrubriek van onze website interessante nieuwsberichten. Een selectie van recent geplaatste nieuwsberichten:

Bisschop John Stowe: LGBTQ- gemeenschap een voorbeeld van 'onbaatzuchtige liefde'.

“Er is geen moraal zonder liefde voor God en liefde voor de naaste, dus misschien moeten we meer nadruk leggen op de liefde en minder op handelingen die worden gezien als "intrinsiek ongeordend" Lees [hier](#) verder.

Bisschop John Stowe tegen LGBTQ-katholieken: "Ik hou van je."

Intolerantie verpakt in religieuze kleding is bijzonder lelijk. Lees [hier](#) verder.

Open brief van Raymond Hintjes als reactie op boek 'de band van de liefde' van

Kardinaal Eijk. *"Het boek van de kardinaal en de traditionele opvattingen over seksualiteit zonder dat nieuwe inzichten uit de menswetenschappen en de geloofservaringen van homoseksuele gelovigen worden meegenomen als bron van theologische reflectie, kunnen een aanleiding vormen tot gevoelens van afwijzing, buitensluiting, openlijke discriminatie met alle gevolgen van dien". Lees [hier](#) verder.*

Vlaamse bisschoppen geven als eerste ter wereld groen licht voor kerkelijke zegen homostellen. Lees [hier](#) verder.

Meer nieuwsberichten treft u [hier](#) aan.



Wij zijn ook te volgen op Twitter via [@homo_rk](#).

Steun ons en help mee

Met uw steun en donatie helpt u ons de achterhaalde standpunten en homofobie in de Rooms-Katholieke kerk in woord en daad te bestrijden.

Meer informatie vindt u [hier](#).



Wij stellen het zeer op prijs als u onze nieuwsbrief verder wilt verspreiden. Dank hiervoor.

Wij wensen u een gezegend en vredevol Kerstfeest en een warme verbondenheid met elkaar en met God in 2023.